

Planering historia moment 3 - Från den industriella revolutionen till freden i Versailles.

Veckoplanering

Vecka 5 - Industriella revolutionen s. 163-170

Vecka 6 - Reformister, revolutionärer och reaktionärer s. 192-201

Vecka 7 - Lov

Vecka 8 - Nationalism s. 202-212

Vecka 9 - Sverige inför nya tiden s. 212-221 och Lika rättigheter också för kvinnorna s. 222-229

Vecka 10 - Imperialismens epok s.232-256

Vecka 11 - Första världskriget s. 257-267

Vecka 12 - Sverige blir ett industriland s. 272-295

Vecka 13 - Marginaltid. På **kartiden på tisdagen 12.30** visar vi filmen *En långvarig förlovning*

Vecka 14 - Prov kartid (3 april)

Instuderingsfrågor

Industriella revolutionen 163-170

1. Vilka är förutsättningarna för att ett samhälle ska kunna gå från att vara en jordbruksekonomi till ett samhälle som baserar sig på industriell produktion?
2. Varför var det just Storbritannien som blev det första industrialiserade landet?
3. Beskriv utvecklingen inom textilindustrin.
4. Vilka uppfinningar/utvecklade ångmaskinen och hur betraktades den av dåtidens människor?
5. Varför var det nya förhållningssättet till vetenskap viktigt för den industriella revolutionen?
6. Hur påverkades människorna av den industriella revolutionen?

Reformister, revolutionärer och reaktionärer s. 192-201

1. Vilka var Tories och vilken politik förde dem i Storbritannien?
2. Vilka tre krav ställde den liberala oppositionen i Storbritannien? Och vad kallades oppositionen?
3. Beskriv Julirevolutionen 1830 och februarirevolutionen 1848 i Frankrike.
4. Vem var Napoleon III och på vilket sätt var han lik Napoleon I?
5. Vad menas med "folkens vår"?
6. Beskriv varför Ryssland förblev ett fäste för reaktionen under 1800-talet.
7. Vad var det anmärkningsvärda med Philipps Fogg's vadslagning i "Jorden runt på 80 dagar"?
8. Vad var det som var så bra med Suezkanalen?

Nationalismen s. 202-212

1. När började termen "nation" användas?
2. Vad knöt samman en nation?

3. Vad menas med folksjäl?
4. Vilken risk fanns enligt Metternich med nationalismen?
5. Hur många "nationer" fanns det i det Habsburgska riket 1815?
6. På vilket sätt var arbetarrörelsen internationalistisk?
7. Beskriv Italiens och Tysklands enande.
8. Vilket blev indianernas öde på 1800-talet?
9. Vilket var de största skillnaderna mellan nord- och sydstaterna i USA. Varför bröt det amerikanska inbördeskriget ut? Vilka vann inbördeskriget?

Sverige inför den nya tiden och Lika rättigheter också för kvinnorna s. 212-221

1. Vad var innebörden av laga skifte?
2. Vilka konsekvenser fick det ovanstående skiftet för den gamla bondbyn?
3. Varför var potatisen så avgörande för folkförsörjningen i Sverige?
4. Vilka stora liberala reformer genomfördes i Sverige under 1800-talet?
5. Varför ansågs den gamla ståndsriksdagen vara föråldrad?
6. Varför blev den första kammaren mer överklasspräglad än den andra i 1865-års riksdagsreform?
7. På ett flertal sätt diskriminerades kvinnor 1800-talets Sverige i jämförelse med män, nämn några.
8. Vad var ett oäkta barn? En horpall?
9. Vilka steg togs mot ökad jämställdhet under 1800-talet?

Imperialismens epok s. 232-256

1. Vad menas med "den andra industriella revolutionen"?
2. På vilket sätt förändrades livet med elektriciteten?
3. Vad menas med "taylorism"?

4. Med hur många ökade befolkningen i Europa under 1800-talet?
5. Vad menas med push- och pullfaktorer?
6. Hur såg rösträttsförhållandena ut i Europa?
7. Vilka länder var snabbast med att införa kvinnlig rösträtt?
8. Varför började man införa sociala reformer i Storbritannien och Tyskland under 1800-talet?
9. Arbetarrörelsen hade en facklig och politisk gren. Beskriv skillnader och likheter dem emellan.
10. Hur har klangen för ordet imperialism förändras från 1800-talet till våra dagar?
11. Hur såg man på imperialismen som företeelse på 1800-talet?
12. Hur mycket kände européerna till Afrika innan kolonialiseringen av denna kontinent tog sin början?
13. Vilket mål hade engelsmännen med sin Afrikapolitik, och på vilket sätt kom den i konflikt med Fransmännens mål. Vart möttes dessa strävanden, och hur löste man konflikten?
14. Vad hände vid Omdurman 1898?
15. På vilket sätt behandlades befolkningen i belgiska kolonin Kongo illa?
16. På vilket sätt styrde briter i Indien?
17. Varför bröt Sepoysupproret ut 1857 i Indien?
18. På vilket sätt skiljde sig Ryssland, när det gällde att skaffa nya kolonier?
19. På vilket sätt tvingades Japan att öppna sig 1853 och hur utvecklades Japan efter händelsen?
20. Vad var Opiumkriget? Och vad ledde det till?
21. Vad hände under boxarupproret?
22. Varför gick det sämre för Kina än Japan i mötet med den västerländska imperialismen?

23. Vilka motiv till imperialismen fanns? Vad fick Europa att kasta sig över världen i en huggsex¹?
24. Beskriv hur många såg på raser under slutet av 1800-talet och början av 1900-talet? (Hos många lever de tyvärr kvar än idag...)

Första världskriget s.257-267

1. Beskriv den allianspolitik som föregick Första världskriget.
2. Beskriv Första Världskrigets utbrott, från skottet i Sarajevo till Svarta veckans slut.
3. Beskriv Första världskrigets skyttegravskrig.
4. Varför gick USA in på trippelalliansens sida 1917 och varför gick Ryssland ur densamma?
5. Vad menas med "dolkstötslegenden"?
6. Vilka tre statsmän dominerade förhandlingarna om freden i Versailles?
7. Vad blev Versaillesfredens resultat för Tysklands del?

Sverige blir ett industriland s. 283-292

1. Vilka push- och pullfaktorer fanns för utvandring till Amerika från Sverige?
2. Berätta om några av de uppfinningar och företag som gjorde Sverige till ett industriland.
3. Varför gick inte arbetsgivarna med på att skriva kollektiva avtal i början av 1900-talet?
4. Vilka maktmedel hade arbetsgivarna respektive facket vid konflikter?
5. Beskriv i en punktlista vägen till demokrati i Sverige från 1865 till 1921.

¹ uppdelning (av ngt värdefullt) som utmärks av att var och en hänsynslöst försöker komma åt så mycket som möjlig

6. Varför ville Norge lämna unionen med Sverige? Och beskriv brytningen mellan de båda länderna.