

Nationalismen

A: Innan nationalismen

Fram till slutet av 1700-talet var människorna i Europa undersåtar till en kung i dennes rike. Ex. undersåte till den svenske kungen, eller den franske kungen.

B: Nationalismens genombrott

Under Franska revolutionen, började man istället att säga att man var medborgare i en nation.

C: Nationalismbegreppet utvecklas

Begreppet nation och nationalism förändrades under 1800-talet, man började att tala om att varje nation hade en folksjäl, och att en nation knöts samman av folk som hade samma historia, kultur, språk, och härstamning. Man började att sträva efter att varje nation borde ha sin stat. Tyskarna, italienarna, norrmännen etc, alla skulle ha alla sina nationer.

D: Nationalismens konsekvenser

Österrikaren Metternich fruktade nationalismen eftersom den skulle splittra de befintliga rikena i Europa. Han hade rätt och efter Första världskriget slog nationstankarna i full blom. På karta A, kan ni se Europas riken runt 1820 och på karta B kan ni alla folk som fått sin nation efter Versaillesfreden 1919. Det finns dock än idag folk som strävar efter att bilda sina egna nationer, exempelvis baskerna i dagens Spanien.



Nationalismen

A: Innan nationalismen

Fram till slutet av 1700-talet var människorna i Europa undersåtar till en kung i dennes rike. Ex. undersåte till den svenske kungen, eller den franske kungen.

B: Nationalismens genombrott

Under Franska revolutionen, började man istället att säga att man var medborgare i en nation.

C: Nationalismbegreppet utvecklas

Begreppet nation och nationalism förändrades under 1800-talet, man började att tala om att varje nation hade en folksjäl, och att en nation knöts samman av folk som hade samma historia, kultur, språk, och härstamning. Man började att sträva efter att varje nation borde ha sin stat. Tyskarna, italienarna, norrmännen etc, alla skulle ha alla sina nationer.

D: Nationalismens konsekvenser

Österrikaren Metternich fruktade nationalismen eftersom den skulle splittra de befintliga rikena i Europa. Han hade rätt och efter Första världskriget slog nationstankarna i full blom. På karta A, kan ni se Europas riken runt 1820 och på karta B kan ni alla folk som fått sin nation efter Versaillesfreden 1919. Det finns dock än idag folk som strävar efter att bilda sina egna nationer, exempelvis baskerna i dagens Spanien.

